

Even vragen aan



Karin de Roos

– Schrijfster roman *Dubio*

‘Ik had al heel lang verhaal in mijn hoofd’

Karin de Roos (46) is schrijfster van *Dubio*, een historische roman tegen het decor van de Slag bij Vlaardingen. Het is de eerste roman van de Zwijndrechtse, die eerder twee non-fictie boeken uitbracht.

De Slag bij Vlaardingen?

„Ik had al heel lang een verhaal in mijn hoofd dat plaatsvindt in de middeleeuwen. Ik wist alleen nog niet waar het zich zou moeten afspelen. Ik dacht aan Dordrecht of Rotterdam, maar dat waren toen nog maar gehuchtjes. In Vlaardingen is al meer dan 5.000 jaar bewoning vertelde de stadsarchivaris van Vlaardingen mij. Daarnaast sluit het verhaal van de Slag bij Vlaardingen prachtig aan bij het willen vechten voor vrijheid en tegen autoriteiten, wat als een rode draad door mijn roman loopt.”

Kunt u in een notendop iets over het verhaal vertellen?

„Een gedeelte speelt zich af in het Flardinga van 1018, waarin een jong stel tegen wil en dank een cruciale rol speelt in de veldslag. In het jaar 2018 wordt in een psychiatrische kliniek een jonge vrouw opgenomen.

Zij heeft levensechte herinneringen aan het middeleeuwse Flardinga.”

De kracht van de groep fascineert me

Het is vast geen toeval dat *Dubio* nu uitkomt?

„Exact duizend jaar geleden vond de Slag bij Vlaardingen plaats.

In 1018 stuurde

de Duitse keizer een vloot naar het uiterste westen van zijn rijk, omdat de opstandige graaf Dirk III illegaal tol hief op de rivier de Merwede. Dirk III wist de veldslag te winnen. Dit was het begin van de onafhankelijkheid van het (latere) graafschap Holland. Dat historische moment wordt dit jaar herdacht.”

Wat vindt u zo fascinerend aan de middeleeuwen?

„De kracht van de groep fascineert me. Mensen waren toen veel nauwer verbonden. De groep was bepalend voor hun voortbestaan.”

Dubio is vanaf morgen verkrijgbaar in boekhandels in Nederland en België, voor 20 euro.